

In ons gebed willen wij blijven gedenken :

**CORNELIS MARTENS**

weduwnaar van

**Maria Jacoba Heijblom**

Geboren te Gilze 10 juli 1904

Overleden te Gilze (Hulze St. Franciscus)

29 april 1979

---

De dood komt en niemand kan deze tegenhouden. Zijn kracht verliet hem, hij werd onmachtig, en al zijn krachten bezweken. Dat ken zeker, in de laatste maanden, van deze overledene gezegd worden.

Hij heeft het niet gemakkelijk gehad in zijn leven. Reeds op vijf en veertigjarige leeftijd heeft hij zijn vrouw moeten verliezen en dat verlies is voor hem, die verzorgd, tevreden en gelukkig was, een zeer zware beproeving geweest.

Door de hulp, in de huishouding, is het huishouden kunnen doorgaan en bij zijn werk, op de schoenfabriek, heeft hij een zekere verlichting gezocht, maar de blijmoedige tevredenheid van voordien heeft hij nooit meer kunnen terugkrijgen.

Ruim een half jaar heeft hij nog doorgebracht op St. Franciscus met daartussen nog een paar weken ziekenhuis, wat hem ook geen herstel heeft kunnen brengen.

De geborgenheid op St. Franciscus is voor hem wel een hele geruststelling geweest,

maar zijn ziekte heeft hem dat neerdrukkende gevoel van machteloosheid gegeven, waarbij hij zich heeft moeten neerleggen.

Nog eens, hij heeft het niet gemakkelijk gehad.

Moge hij dan nu, na een moegestreden leven, zekerheid, veiligheid en rust vinden.

Wij danken u voor uw medeleven.