

†

In dankbaarheid denken wij terug aan

HANS MARTENS

echtgenoot van

Louise Maria Kuipers

Hij werd op 7 maart 1910 te Emmen geboren. Met de viering van de Heilige Eucharistie namen we afscheid van hem op dinsdag 19 april 1988, waarna hij werd gecremeerd in het crematorium „Enschede“ te Usselo.

Bij het heengaan van Vader is er de onvermijdelijke menselijke droefheid, vooral voor Moeder, die hem steeds zo liefdevol verzorgde en vertroetelde, wat zijn we dankbaar, dat hij zo intens heeft kunnen genieten, van zijn kleinkinderen, ook verheugde hij zich zo, op z'n nieuwe woning, waar alles al voor uitgezocht was.

Maar lieve Vader, God had het anders met U voor, 'n veel mooiere woning, waar je eeuwig mag rusten in vrede. Vader bedankt voor alles, wat je voor ons hebt betekend.

Wij zullen goed voor Moeder zorgen.

Voor uw blijk van medeleven ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

Fam. Martens

Hengelo, april 1988