

Gedenk in H. Misoffer en gebed de ziel van

Johanna Maseland

weduwe van

Gerardus Nijboer

eerder van

Gerhardus Johannes Damhuis

Geboren 20 maart 1878 te Denekamp, tweemaal gesterkt door de H.H. Sacr. der Zieken in de gezegende ouderdom van 82 jaar op 25 oktober 1960 te Oldenzaal in de Heer overleden. Aldaar 28 okt. begraven, wacht haar lichaam af de opstanding der doden.

De dierbare overledene heeft in haar werkzaam leven veel lief en leed ondervonden, en wist uit haar rijke schat van ervaring onuitputtelijke verhalen te vertellen.

Jarenlang moest zij met haar kwalen worstelen, maar bewonderenswaardig bleef haar levenslust, nooit gaf zij de moed op; haar blijmoedigheid kwam vooral voort uit haar rotsvast geloof en vertrouwen op God.

Kinderen, ge hebt mijn zorgen en pijnen verlicht, gij vooral die mij dag en nacht hebt bijgestaan, ik zal bij God uw voorpraak zijn.

God, die ons de plicht hebt opgelegd, vader en moeder te eren, wees hun zielen genadig, vergeef hun schuld en geef, dat ik hen moge weerzien in het eeuwige leven. Amen.

Mijn Jezus Barmhartigheid.