



*Zo lief en vrolijk als je was.
Zo zal je altijd in onze herinnering blijven.*

In dankbare herinnering aan

Nina Poorthuis - Massaro

weduwe van
Gerhardus Poorthuis

Geboren 2 mei 1918
Overleden 21 augustus 2004

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling, betoond na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder, betuigen wij onze oprechte dank.

Gerhard † en Lieke
Robert en Irene
Arno en Manon, Tom

Geboren in Halle a/d Saale verhuisde Nina op jonge leeftijd naar Italië. Hier bracht zij haar kleuterjaren door. Haar lagere schooltijd bracht zij opnieuw door in Halle, waarna zij op 10-jarige leeftijd in Enschede kwam. Hier trouwde zij op haar 29ste met "Jan" Poorthuis.

Mama was een bijzonder lieve moeder en oma. Haar humor en vrolijkheid waren eigenschappen waaraan een ieder zich kon verwarmen. Ook was zij erg zorgzaam, zelfs zo dat ze geen moment stil kon zitten. "Je kon toch maar eens iets nodig hebben." Altijd stond ze klaar.

Verdriet is haar niet bespaard gebleven. Op 12-jarige leeftijd verloor ze haar vader. Daarnaast heeft ze vanaf haar geboorte heel wat ziektes en ongemakken moeten doorstaan. Toch bleef ze altijd opgewekt. Een grote schok was het verlies van haar innig geliefde zoon Gerhard.

Tijdens haar leven was ze altijd blij en dankbaar voor ieder woord en gebaar. Ook stelde zij de liefdevolle verzorging in Verpleeghuis Bruggerbosch zeer op prijs. Hier overleed zij 's avonds op 21 augustus 2004 in alle rust.