

In het jaar Onzes Heeren 1940 op den 13 Jull
is overleden

Aleida Berendina Masseling,

(Lid der Maria-Congregatie en Broederschap
O. L. Vr. van Altijddurenden Blijstand).

Geboren te Lonneker 5 Januari 1906.

Zij ging heen, voorzien van de H.H. Sacramen-
ten der Stervenden, in volkomen overgave aan
Gods H. Wil. Op 17 Jull werd zij begraven
op het R. K. Kerkhof te Enschede in af-
wachting van de Verrijzenis op den
jongsten dag.

Een edele vrouw is ons door den dood ontrukkt,
op wier dienende liefde niemand ooit vergeefs een
beroep heeft gedaan en die velen heeft gesticht
door haar ijver voor den luister van Gods Huis.

Allen gevoelen de bittere scheiding en de ledige
plaats die achter blijft. Begaafd met bewonderens-
waardige geestesgaven, doorschouwde zij het prac-
tische leven. Met haar bijzondere menschenkennis
ging zij voorop en gaf leiding aan haar omgeving.
Door haar sterke geest wist zij, die zelf weinig
van dit leven kon genieten, een sfeer te scheppen
van blijheid en levensmoed. Zij gaf warmte aan het
familieleven en voorkwam steeds de trieste som-
berheid.

Zij putte deze heerlijke hoedanigheden uit het
H. Geloof dat deugden kweekt en doet uitleven.

Menig offer heeft zij in stilte gebracht en zich
gelijkvormig gemaakt aan het woord der H. Schrift
„Mijn Heer en God ik weet, dat Gij de harten
kent en de eenvoud bemint, in eenvoud des harten
heb ik daarin in blijdschap U alles opgedragen.

Gij allen, die van haar liefde genooten hebt en
door haar levenshouding gesticht zijt, toont Uw
dankbaarheid in een gebed voor haar zielerust.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Heer geef haar de eeuwige rust.