

In dankbare herinnering aan

## **FIEN MASSELING**

*echtgenote van*

**JAN PIEPERIET**

Zij werd geboren 10 december 1921 te Denekamp en overleed, na het ontvengen van het Sacrament der zieken, op 18 januari 1987 in het ziekenhuis De Stadsmaten Enschede. Haar uitvaart vond plaats op 22 januari d.a.v. in de H.Hartkerk Enschede, waarna de crematie volgde te Usselo.



Een lang ziekbed vormde de afsluiting van het aardse leven van deze vrouw, die zorgzaamheid voor haar dierbaren, op bewonderenswaardige wijze beoefend heeft. Zij vormde met haar man en dochter een klein en gelukkig gezin.

Voor haar eigen moeder was zij, ondanks haar eigen zwakke gezondheid de eindeloos liefdevolle dochter, trouw in het bezoeken, voor haar zorgend in haar huis en met haar meelevend tot haar levenseinde, nog maar enkele maanden geleden.

Maar tevens was zij een lieve grootmoeder voor haar kleinzonen en vormde zo het middelpunt van vier generaties.

Haar leven was ook steeds vol zorgende en helende aandacht voor andere mensen en zij kon intens genieten van Gods natuur op talloze wandeltochten.

Het is voor haar moeilijk geweest te aanvaarden, dat zij reeds zo snel haar moeder zou moeten volgen in het sterven; zij heeft daartoe veel kracht en troost geput uit haar geloof, en bleef tevens dankbaar voor de vele goede jaren, die haar geschonken waren,

Zo blijft haar nagedachtenis in ere, omdat zij op eerlijke en hartelijke wijze voor velen heel veel betekend heeft. - Moge de Moeder Gods Maria, voor wie zij een grote verering had, haar thuisbrengen in Gods Vaderhuis.

Allen, die hebben meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en grootmoeder, danken wij van harte.

**JAN PIEPERIET**

**Kinderen en kleinkinderen**