

†

Dankbare herinnering aan

HENK MASSELING.

Hij werd geboren op 8 april 1938 te Denekamp en overleed plotseling op 16 juli 1987.

Na de gezongen Requiemmis in de St. Nicolaaskerk te Denekamp hebben wij biddend afscheid van hem genomen in het crematorium „Enschede” te Usselo 21 juli 1987.

Toch is met dit afscheid niet alles definitief voorbij. Er blijft zoveel van hem in onze herinnering voortleven: zijn goedheid, zachtheid en werkzaamheid.

Daarom zal hij in de familie- en vriendenkring gemist worden, vooral bij zijn lieve moeder, die Henk altijd bij haar heeft gehad.

Maar er is meer dan herinnering. Zijn en onze God heeft ons niet geschapen voor de dood maar voor het leven. Daarom blijft Henk over de grenzen van de dood heen met ons verbonden. Zijn liefde voor ons en onze liefde voor hem blijven, ook na vandaag.

In dit geloof willen wij verder gaan, elkaar helpend om over dit verlies heen te komen.

Moge Henk voor altijd deel hebben aan het hemels bruiloftsmaal.

Hij ruste in vrede.

Voor uw blijken van medeleven, onderzonden na het zo plotseling overlijden van mijn dierbare zoon, onze broer, zwager en oom, betuigen wij u onze oprechte dank.

De familie