



Dit gedachtenisprentje beware U de
herinnering aan

MARIA LOUISA MASSELING

Zij was de goede en trouwe echtgenote van
PAULUS PETRUS ARNOLDUS GERRITSEN
en de zorgzame moeder van
JOKE, INNEKE, PAUL EN WIESJE.

Geboren te Lonneker 23 mei 1909. Onverwachts
riep God haar weg uit ons midden op 4 septem-
ber 1969. Haar lichaam hebben wij te ruste
gelegd op ons kerkhof te Hengelo (O)
6 september 1969.

Bij haar man en kinderen zal deze moeder blijven
voortleven als de vrouw, die altijd voor haar
man en kinderen klaar stond, die eerst aan de
anderen dacht en dan pas aan zichzelf.

Ernstig nam zij het leven, zo ging zij haar kin-
deren voor en wist hen deze levensernst mee te
geven in hun leven.

Dat is ook de grootste dank, die wij als kinde-
ren kunnen tonen tegenover onze ouders, dat hun
geest, hun overtuiging, en hun principes ook in
ons leven gestalte krijgen.

Het plotseling heengaan, zonder enig afscheid,
wondt ons levensgevoel, maar wij weten, dat dit
de liefde niet doet eindigen, omdat deze sterker
is dan de dood.

Lieve man, er lagen nog zovele gelukkige jaren
voor ons, dat is nu plotseling zo anders gewor-
den; moge de liefde van ons beiden, jou in staat
stellen dit zware offer te dragen.

Goede kinderen, dank voor jullie goedheid en
liefde. Blijf één met elkaar, en help vader over
de pijn van mijn afscheid heen te komen.

Bij God blijf ik jullie namen indachtig, totdat
Hij ons eens opnieuw herenigt in Zijn Vaderhuis.

Dat zij ruste in vrede!