

Wilbertus Antonius Maria Masseling echtgenoot van Johanna Maria Schunselaar

Hij werd 15 aug. 1907 te Enschede geboren; 15 sept. '66 overleed hij meermalen gesterkt door de Sacramenten van de Kerk onverwacht te Bentheim; zijn lichaam is 20 sept. d.a.v. op het R.K. kerkhof te Enschede te ruste gelegd.

„Heer Uw wil geschiede“ : wij menen het, maar wij zeggen het door onze tranen heen. Met vaders heengaan is voorgoed iets heel moois uit ons leven weggegaan. Maar in onze herinnering zal hij steeds blijven voortleven, vergeten zullen wij hem nooit, onze lieve man en uiterst bezorgde vader, die dag en nacht voor ons in de weer was. Die zorg voor zijn gezin inspireerde hem tot grote ondernemingen, stimuleerde hem tot meer werk dan zijn lichaam kon opbrengen. Bij al zijn drukke bezigheden heeft hij God niet vergeten, maar ons geleerd te leven voor Hem. Hij was er van overtuigd, dat de mens tevergeefs werkt als God zijn arbeid niet zegent; hij vergat niet, dat God hem zijn trouwe echtgenote en geliefde kinderen had toevertrouwd, die hij voor Hem moest bewaren. Hij heeft het gedaan meer door zijn voorbeeldig leven dan door veel woorden. Daarom zijn wij, die treurend achterblijven, niet als degenen die zonder hoop zijn. Zijn heengaan was wel onverwacht, maar niet onvoorbereid. God is, zo vertrouwen wij, hem reeds tegemoet getreden met; „Kom, getrouwe dienaar en deel met Mij mijn nooit eindigend geluk“.

En Maria, Moeder van de Heer, hier is uw kind dat op een bijzondere wijze aanspraak op uw voorbede mag maken; op het feest van uw Tenhemelopneming kwam hij ter wereld, op het feest van uw zeven smarten werd hij van de aarde weggeroepen; neem hem onder uw bescherming en geleid hem naar Uw Goddelijke Zoon.

