



In Vrede

GRADUS ANTONIUS MASSELINK

echtgenoot van Maria Johanna Zuithof

In Losser werd hij 27 juli 1902 geboren. Daar overleed hij 11 sept. 1969, voorzien van de genademiddelen der kerk. Op het r.k. kerkhof te Overdinkel werd hij 15 sept. 1969 aan de aarde toevertrouwd.

Allen leefden uren, ja dagen tussen hoop en vrees toen tenslotte zijn ziekte zo ernstig werd en zijn krachten zo waren verzwakt dat we baden: „Heer laat toch uw dienaar gaan in vrede“. Wij moesten hem afstaan en overgeven aan Gods Hand.

Hij was een man die in een gelukkig huwelijk alles was voor zijn vrouw en kinderen. In harde arbeid - soms in bittere omstandigheden - vormde hij een gezin dat hecht aanéensloot. Van zijn eigen werklust en opgewektheid gaf hij mee aan zijn kinderen. Zijn belangstelling voor de medemensen en hun nood deelde hij aan de zijnen mee.

Door zijn liefdevolle zorg voor zijn vrouw en kinderen was hij de band die allen bond. Van zijn huis maakte hij een thuis.

Hij mocht tot zijn vreugde nog meemaken dat allen hun weg in het leven hebben gevonden. „Niemand leeft voor zich zelf, niemand sterft voor zich zelf“, zegt Paulus. Zo was dat voor deze man en vader.

Weest elkaar tot steun en bewaart de band van de onderlinge liefde. Dit is de mooiste gave die hem kan worden meegegeven.

Wij bidden dat de Heer hem opneemt in zijn vreugde en onvergankelijk leven omdat hij een goede en trouwe dienaar is geweest.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw blijken van deelneming bij het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve vader, behuud- en grootvader, betuigen wij onze innige dank.

M. J. Masselink-Zuithof
kinderen, behuud- en
kleinkinderen

Overdinkel, 15 sept. 1969