



Ter gedachtenis aan
HERMAN MASSELINK

echtgenoot van
GEERTRUIDA HERMINA WEGMAN

Hij werd geboren te Losser op 24 sept. 1899 en overleed in de Heer, in het St. Josephziekenhuis te Enschede, op 8 sept. 1966. Zijn uitvaart en begrafenis vonden plaats te Overdinkel 12 sept. d o. v.

Onverwacht werden gezin en familie, na enkele dagen van spanning, in rouw gedompeld door het verlies van een echtgenoot en vader.

We moeten dit aanvaardden zoals we alles waar we in dit aardse leven machteloos tegenover staan moeten aanvaardden en daarin niet alleen de wil van God zien, maar ook het gewone verloop van het menselijk leven erkennen. Want ook het sterven heeft altijd zijn oorzaak.

We moeten hier echter ook de lichtzijde zien: de gestorvene was een goede echtgenoot en vader, opgewekt en echt werkzaam van aard. Hij heeft voor zijn grote gezin gewerkt en bleef ook na zijn 65ste jaar steeds actief en belangstellend voor alles. We hebben aan hem een goede en mooie herinnering.

En hij was ook christen. En hierin ligt de grootste troost. We treuren niet om hem als die geen hoop hebben; wij geloven dat hij ons is voorgegaan in het eeuwig leven; wij geloven in het woord van Christus: wie in Christus gelooft zal gelukkig en eeuwig leven, al is hij ook gestorven. Dat woord geeft ons inzicht dat de liefde nooit zal ophouden en een onzichtbare band met vader blijft en er het vooruitzicht bestaat van het weerzien.

„Heden zij uw plaats in vrede en uw verblijf in het heilig Sion”.