





dierbare herinnering aan

## **Jan Masselink**

echtgenoot van  
Maretje Masselink-Baalhuis

geboren: Tilligte, 28 februari 1921  
overleden: Oldenzaal, 29 juli 1996

Jan, pa zijn woorden waren altijd:

*"Nich huul'n, maar positief denk'n'  
er is maar één de baas, en dat is de  
Grote Baas."*

Voor alle blijken van belangstelling na de kortstondige ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa zeggen wij u oprechte dank.

M.Masselink-Baalhuis  
kinderen en kleinkinderen

Tilligte 2 augustus 1996  
7634 PA Beusemholkweg 8

Als straks het rouwrumoer rondom jou is verstomd. De stoet voorbij is, al die schuifelende voeten. Dan voel ik dat er een diepe stilte komt. En in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten. En telkens weer zal ik je tegenkomen.

Ze zeggen veel te gauw: "Het is voorbij!" Men heeft alleen je lichaam weggenomen, niet wie je was en óók niet wat je zei. Wij zullen altijd met je blijven praten, wij zullen samen nog door "'t Brook" gaan.

Nu je onze handen niet meer aan kunt raken, raak je ons hart nóg duidelijker aan.