



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden  
de ziel van Zaliger

**JOHANNES LAMBERTUS  
MASSELINK**

Echtgenoot van  
**MARIA FREDERIKA SONDER**

geboren te Bentheim (Dtl.) 14 April 1890, voor-  
zien van het H. Oltesel. overleden te Losser  
13 October 1950 en 16 October begraven  
op het R.K. Kerkhof aldaar.

---

Vrij plotseling, maar niet onvoorbereid, is  
hij van ons heengegaan en nu rust hij uit  
bij God van zijn moeitevol en lijdend leven.

Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten heb-  
ben hem hier op aarde aan de liefde der  
zijnen ontrukkt. Gelovig buigen wij het hoofd  
en vragen niet: Waarom? Want wij belij-  
den, dat alles wat God doet is welgedaan.  
Wij weten, dat de dood der rechtvaardigen  
een overgang is tot een beter leven.

Dierbare echtgenote, ik ga van U heen  
doch mijn liefde blijft. Vertrouw op God, Hij  
zal uw Beschermmer zijn, en gij kinderen,  
weest een steun voor uw moeder alle dagen  
van haar leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Dat hij ruste in vrede.

---

F. J. ter Schure, R.K. Koster, Losser.