



Wilt in uw gebeden blijven gedenken

JOHANN MATHIS

Hij werd geboren te St. Wendel (Dld.) op 12 januari 1908. Sinds 15 november 1941 had hij zijn huwelijk gesloten te Zwolle met

ANNA OSWALD

die 15 januari 1906 geboren werd te St. Veit an der Triesting (Nederoostenrijk). Johann sliep rustig weg in het Losserse ziekenhuis 8 juni 1978. Hij ontving de ziekenzalving en werd op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie begraven 12 juni 1978.

In 1916 kwam Johann naar Nederland, in Lonneker.

Lang werkte hij als magazijnbediende. Veel heeft hij beleefd en meegemaakt. Meerdere malen onderging hij een maagoperatie en hij had „de rek uit de longen“. Benauwdheden zijn hem niet bespaard en 18 keer in het ziekenhuis in 10 jaar tijd geeft te denken. Soms zat hij 's nachts in de deuropening om adem te halen.

Hij was een eenvoudig man, die thuis behulpzaam was en met vrouw, twee dochters en een zoon gelukkig leefde. Erg stelde hij het op prijs, als hij verwend werd.

Heer, bij U zoeken wij onze toevlucht stel

ons niet teleur, Uw Naam is onze leider en gids.

Ik ben u na uw sterven gaan beminnen,
Gij waart zo ver en schijnt nu zo nabij,
Uw stem klinkt van een heldere overzij
En zonder moeite laat uw hart zich winnen.

Voor de vele blijken van deelneming tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

A. MATHIS - OSWALD

Kinderen en kleinkinderen

Losser, juni 1978

Meidoornstraat 39