

Ter dankbare herinnering aan

CORNELIS VAN MAURIK

Hij werd 13 september 1907 te Rotterdam geboren. 19 Oktober 1931 begon hij een zeer gelukkig huwelijksleven met

ARNOLDA FREDERICA MARIA AALBERS

Met de kinderen - en later met de aange trouwde kinderen en kleinkinderen vormden zij een gelukkige familie.

Een goede, gave mens is gestorven - altijd was hij zoekend naar het goede in anderen, altijd bereid de vreugde met anderen te delen maar ook de zorgen en het leed mee te dragen.

Hij was een diep-gelovige man, die het Evangelie niet preekte maar DEED.

Met 'n eenvoud en vanzelsprekendheid, met 'n enthousiasme die ontwapenend was stelde hij zich altijd weer beschikbaar als er voor een medemens, voor de parochiegemeenschap of de werkerk gewerkt moest worden.

Ook toen zijn lichaam al tekenen van verval toonde heeft hij - te zeer misschien - rusteloos doorgewerkt. Rusteloos: niet omdat hij de dood wilde verdringen - hij was naar eigen getuigenis niet bang om te sterven - maar omdat er nog zoveel gedaan moest worden.

In de morgen van 29 januari 1974 werd hij nog gesterkt door het Sacrament der Zieken en is vredig gestorven.

1 Februari 1974 werd hij begraven op het R.K. Kerkhof te Enschede.

Wij dragen dierbare én dankbare herinneringen mee aan deze man en vader, vriend en kennis en wij danken God dat Hij dit mooie leven een schone voleinding heeft willen geven.

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven en ter gedachtenis aan hem,