



In dankbaarheid gedenken wij  
onze ma, oma en overgrootmoeder

**MARIA LAMBERTA FRANCISCA  
MAZELAND**  
weduwe van  
**GERHARD KOLKHUIS TANKE**

Zij werd geboren te Oldenzaal op 29 januari  
1901.

Op Hemelvaart, 12 mei 1994, was haar  
levenswerk voltooid.

Na de Eucharistieviering in de kerk van O.L.  
Vrouw van Altijddurende Bijstand hebben  
wij haar te ruste gelegd op de r.k. begraaf-  
plaats.

Afscneid nemen doet pijn, maar brengt veel  
herinneringen.

Herinneringen aan een lang leven, dat zeer  
zinnvol was tot het einde toe. Veel verdriet en  
vreugde met je acht kinderen die je samen  
met Pa een onvergetelijke jeugd gaf, on-  
danks de crisis en oorlogsjaren.

Toen pa na 40 jaar huwelijk stierf bleef je  
moedig overeind. Je zei altijd het leven gaat  
door. Ook toen Wim, Benny, Albert en  
Gerda ons voorgingen bleef jij ons voor-  
beeld om staande te blijven.

Wij danken God voor alles wat je voor ons  
kinderen was en voor zoveel mensen die  
graag bij jou een praatje kwamen maken.  
Altijd open huis, interesse voor alles en  
iedereen.

Je accepteerde ieder mens zoals hij was,  
ongeacht z'n afkomst of levensinstelling.  
Genieten van de kleine dingen in het leven,  
een kaartje met een drankje, een tochtje  
door de mooie natuur. Al die jaren was  
Lijsterweg 95 onze thuishaven waar jij de  
manager was, die ons nog steeds als het  
nodig was de les las en geen blad voor de  
mond nam.

Jouw huis was voor ons een stralend tref-  
punt, een verademing. Jouw werk, jouw  
kracht, jouw interesse voor het leven zo  
sterk, je hebt er alles voor gegeven.

Ma bedankt voor alles en let nog een beetje  
op ons.