



Karin Lucia Maria Meenderink

Karin

Geboren 11-01-1969
in het ziekenhuis te Hengelo

Overleden 10-04-2003
te Limburg (Dld.)

Het leven van Karin is een kleurrijk leven geweest. Ze is donker geboren, maar was een vrolijk licht voor iedereen die haar kende. Haar familie leven stond bij haar boven alles, vlak daarna kwam haar werk als buschauffeuse, wat ze op 4 april al 10 jaar volhield, en de daaruit voortgekomen vrienden en vriendinnen, evenals haar collega's.

Wij hebben haar gekend als een altijd vrolijke en enthousiaste meid, die alles gaf wat ze te geven had. Overal de positieve kant van zien, is een gave. Deze bezat zij als geen ander, ondanks dat ze in haar leven de nodige tegenslagen heeft gehad. Vrijheid was voor haar een belangrijk hoofdstuk, hard werken was dan geen probleem.

Haar nichtjes wist ze altijd te vermaken met de lap-top waar ze altijd op bezig was, met een kleurplaat. Op deze lap-top zijn dan ook vele brieven aan vrienden en vriendinnen tot stand gekomen, wat één van haar favoriete bezigheden was.

Muziek was ook een belangrijk item in haar leven, ze vond een heleboel leuk, had een brede interesse, net als in de mensen die ze ontmoette.

Het was altijd druk en rumoerig als ze thuis kwam en op bezoek kwam bij haar broers en zussen. Vaak had ze zoveel te vertellen dat je de hele avond kon luisteren en bijna niets hoefde te zeggen, ook al omdat ze vaak weken of dagen onderweg was met de bus. Leuke dingen en minder leuke dingen werden dan met je gedeeld, waarna je weer voor een week of twee bijgepraat was. Haar liefdes in haar leven hebben haar veel gegeven, niet alleen liefde, maar ook het vermogen, te relativeren. Ze kon over iets de schouders ophalen en denken, het komt wel weer, als een ander dacht, foei. Van deze instelling hebben veel mensen genoten en geleerd. Doordat ze zo plotseling van ons is heengegaan, is bij veel mensen woede, verbijstering en onmacht door hen heengegaan, wat zij waarschijnlijk weer gerelativeerd zou hebben. Zij heeft van mensen geleerd. Laten wij van haar proberen te leren wat het leven voor haar betekend heeft en wat zij voor ons betekend heeft.

Probeer maar eens te leven zoals zij dat deed.