

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,  
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en  
wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*

**Aleida Hermina Hendrika Wissink-Meijerink**  
**Lide**

weduwe van Johannes Wilhelmus Wissink

Zij werd geboren op 8 november 1929 te  
Hengelo (O.).

Op 7 augustus 1998 is zij thuis overleden.  
De uitvaart vond plaats op 12 augustus  
1998.

In Usselo is zij gecremeerd.

Lieve Ma,

Wij hebben een lieve en zorgzame moeder en oma verloren. Jij was een belangrijke spil in ons bestaan. Met jouw sterke persoonlijkheid en eigenzinnige karakter heb jij je met volle overgave aan je gezin gewijd. Je was een zorgzame vrouw die voor iedereen klaar stond. Na de ziekte van Pa heb je hard gewerkt om je kinderen alles te kunnen geven.

Toen jullie samen naar Borne verhuisden werd Pa jou ontnomen en moest je alleen verder. Al spoedig ging je met andere vrouwen reizen en pakte je de draad weer op. Autorijden was je grootste hobby. Vier jaar geleden werd je ziek en begon de ongelijke strijd.

Langzaam kon je steeds minder, maar je klaagde nooit. Tot het eind van je leven heb je moedig gestreden. Jammer is het dat jij je kleinkinderen, waar jij zoveel van hield, niet meer kunt zien opgroeien. Wij kunnen niets anders zeggen dan bedankt mama voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Wij zullen je missen.

Jij blijft altijd in onze gedachten.

De kinderen

*Hartelijk bedankt voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden.*