

In dierbare herinnering aan

JAN MENSINK

echtgenoot van

CATO SCHWERING

Hij werd geboren te Denekamp 21 februari 1924. Voorzien van het Sacrament der zieken overleed hij te Denekamp 15 augustus 1982. Zijn gestorven lichaam hebben wij 19 augustus d.a.v. te ruste gelegd in het parochieel kerkhof aldaar.

Op de dag dat de Kerk het feest viert van Maria Tenhemelopneming kwamen wij plotseling in aanraking met het sterven van onze geliefde man en vader, ons familielid, buurman en vriend: Jan. Zijn persoon was een vertrouwd begrip voor ons allen. In ons gezin, maar ook daar buiten had hij een voorname plaats omdat hij zich tot het laatste toe zo vol ijver, liefde, zorg en toewijding inzette voor z'n taak en medemens. Toen de sporen van een dodelijke ziekte zich aftekenden, legde hij zich niet moedeloos neer, maar bleef vechten om te leven; zijn levensmoed was onuitblusbaar en wij hebben diepe bewondering voor zo'n levensinstelling. We mogen ons ook enigszins getroost voelen dat zijn sterven niet werd ingeleid door een langzame aftakeling en dat wij hem tot het laatst bij ons mochten hebben. Zo blijft hij in onze herinnering voortleven, zijn wij dankbaar om alles wat hij tot het einde toe voor ons heeft gedaan en betekend.

Vanuit ons geloof weten wij óók dat hij voortleeft bij God. Geloof en Kerk hadden in zijn leven een diep gewortelde plaats, het was voor hem geen franje maar een ware levensovertuiging. Daaruit heeft hij geleefd en daarin is hij voor ons en de aarde gestorven, om over te gaan naar Gods eeuwig leven. Want zijn dood hier is een heengaan tegelijk naar tenhemelopneming. En tenslotte willen wij God zelfs bedanken om al het goede dat Hij ons door hem heeft laten gebeuren.

Wij mogen verzekerd zijn van een wederziens in Gods hemel.

Mijn lieve vrouw en kinderen, familieleden, buren en vele vrienden: Weest hartelijk bedankt voor alle zorg en medeleven die ik van jullie mocht ervaren; het heeft me echt gesterkt en bemoedigd in blijde en droeve dagen. Vaarwel, allen, en graag tot wederziens.

Moeder Maria, breng hem naar het eeuwig leven bij Jezus, uw Zoon, amen.

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde echtgenoot en onze lieve vader betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Mensink - Schwering