



Bid voor de Ziele van Zaliger

**HERMINA MENTINK,**

weduwe van

**AREND JAN BARTELINK,**

voordien van

**JOHANNES EZENDAM,**

geboren te Beckum 24 December 1881, na meerdere malen voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te Beckum 4 Mei 1946 en begraven 8 Mei d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Vol liefde en zorgen voor haar gezin, vergat zij zich zelf en arbeide zoolang het dag was. Toen het kruis van zwakheid en ziekte haar op de schouders werd gelegd, klaagde zij niet. Zij was een voorbeeld van onwrikbaar geloof en vertrouwen.

Als een echte moeder ging zij door het leven, zorgend voor haar kinderen. Zij vermaande hen met kracht en wijsheid en liet hen voorbeeldige deugd en vroomheid als erfenis achter.

Zwaar waren de offers, die God van haar vroeg. Tweemaal over legde God de verantwoording over haar kinderen op haar schouders. Geen offer was haar te zwaar. Daarom staan haar kinderen op en roemen haar. Zij zullen hun moeder nooit vergeten.

Mijn Jezus, barmhartigheid.