



Dankbaar blijven wij denken aan

Bert van der Meulen

Hij werd geboren te Den Haag op
23 februari 1921.

Tot zijn 48e levensjaar was hij pater
van de H. Geest te Gemert en daarna
was hij achttien jaar getrouwd met

RIET KEMERINK.

Op 9 december 1987 is hij plotseling
te Enschede overleden. Samen hebben
we op 14 december d.a.v. in een
Eucharistie-viering, afscheid van hem
genomen.



BERT, in onze herinnering zal je ver-
der leven als iemand die erg veel van
het leven hield. Toch wist je ook om
te gaan met de soms harde werkelijk-
heid ervan.

Zolang je er zelf achter kon staan,
heb je geprobeerd een goed priester
te zijn. - Toen je die opgave niet meer
als zinvol kon ervaren, heb je met
daadkracht een andere richting gege-

ven aan je leven. - Ook hierin heb je
geprobeerd met alle energie die in je
was samen met Riet iets voor anderen
te betekenen.

Je hield zoveel van mensen.

Je was voor Riet alles, wat een man
voor een vrouw kan zijn.

Zelf over de zin en betekenis van het
leven nadenken was voor jou
een "moeten".

Je eigen visie opdringen aan ande-
ren, was het laatste wat je wilde.

Integendeel, je probeerde open te
staan voor die anderen en je instel-
ling hierbij was: "misschien kan ik er
iets van leren".

BERT, voor je vrienden was je er
steeds, totaal, zonder voorbehoud.

WE ZULLEN JE MISSEN!

Familieleden, vrienden en kennissen
die tijdens Bert's leven en na zijn
overlijden belangstelling voor hem
hebben getoond, danken wij hartelijk.

Riet

Familie van der Meulen
Familie Kemerink