

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

den Heer

Caspar Sijlvester Everardus Muiser

In leven Adj. O. O. der Genie.

Echtgenoot van Odilia Petronella Vermeij

geboren den 13den October 1882 te Leeuwarden, overleden, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, te Utrecht den 18den Mei 1941 en begraven den 21sten d.a.v. op het R.K. Kerkhof aldaar.

Hij onderhield de wet des Allerhoogsten... Hij stelde zijn hart op den Heer. Hij diende zijn land in voorbeeldige trouw. Goed echtgenoot en vader; gedroeg hij zich in alles met groote omzichtigheid, leerde de zijnen God vreezen, de zonden vluchten, Gods wet beminnen en er naar leven. Zoo dan, U die ik met zielsverlangen naar het weerzien liefheb, mijn blijdschappen mijn kroon, staat onwrikbaar in den Heer. Weest niet bedroefd, de vreugde des Heeren immers is onze kracht. Mijn trouwe echtgenoot, vaartwel!

Uw Vader verlaat U. Ik heb U allen zoo teeder liefgehad! Blijft vereenigd onder elkander. Houdt Uw Moeder in eere al de dagen haars levens. Vergeet mijn lessen niet en laat Uw hart mijn voorschriften naleven, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij U opleveren. Vaartwel mijn dierbare kinderen, wij zullen elkander spoedig wederzien. Dat Uws Vaders zegen over U blijve ten einde toe. De zegen eens Vaders bevestigt het huis der kinderen. Ik bid U dan bij onzen Heer Jesus Christus en bij de liefde des H. Geestes, dat gij mij bijstaat in Uwe gebeden voor mij tot God.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300d. afl.)

Dat hij ruste in vrede.