



Herinner mij hoe ik was en nog alles kon.



In dankbare herinnering aan

Alida Maria Mulder

weduwe van
Johannes Gerhardus Bernardus
Christenhusz

Moeder werd geboren op 5 oktober 1918 te Oldenzaal.

Op woensdag 19 oktober 1994 is zij overleden.
Wij hebben haar op zaterdag 22 oktober 1994
begraven op de begraafplaats te Oldenzaal.

Ali was een moedige vrouw waar je bewondering voor had. Een moeder met wilskracht en humor. Na het onverwachte overlijden van vader had ze opnieuw geleerd te genieten van de dingen om haar heen. Met haar liefde voor bloemen en planten was ze trots op haar tuintje dat ze met veel plezier bijhield. Voor ons, haar kinderen en kleinkinderen, was ze er altijd als een lieve moeder en oma, waarbij niets haar teveel was. Lief en leed deelde ze met ons en samen hebben we veel gelachen. Graag wandelde ze in de natuur en ze leerde ons daarvan te houden en te genieten. Het zorgen voor anderen was belangrijk in haar leven.

Een aantal jaren geleden werd ze getroffen door een slopende ziekte, waardoor haar krachten langzaam afnamen. Haar persoonlijkheid leed daar echter nauwelijks onder en met alle energie die in haar was probeerde ze deelgenoot te blijven van het dagelijks gebeuren om haar heen. Haar wil om te leven en haar in deze omstandigheden gepaste waardigheid hebben wij zeer bewonderd en zal altijd in onze herinnering blijven.

In haar contacten met familie, vrienden, burens en de contactgroep, van wie ze veel steun ondervond, gaf ze blijk van een grote innerlijke kracht en vriendelijkheid. Ze werd geaccepteerd zo ze was.

Bij het brengen van een bloemetje naar vader op het kerkhof, kwam ze met haar fiets ten val en werd ze met een heupblessure opgenomen in het ziekenhuis te Oldenzaal. Daarvan herstellende is ze plotseling overleden.

Wij zijn trots op onze moeder, die voor ons het middelpunt van het gezin blijft. Lieve Ali, rust zacht.