



Wil in uw gebed gedenken

## ANTONIUS MULDER

echtgenoot van Gezlina Hendrika Hollink

Hij werd geboren te Deurningen op 2 maart 1892 en overleed aldaar, gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving, op 21 januari 1977. Hij werd begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen op 24 januari 1977.

---

Ten volle beseffend dat zijn sterke gezondheid onherstelbaar was aangetast, zag hij met groot geloof het einde van zijn aardse leven naderbij komen. Tegelijkertijd bleef hij evenwel met zijn helder verstand waarvan hij de kracht tot het uiterste mocht behouden, alles overzien en zelfs regelen zoals hij gewend was. En hij verwachtte niet dat iemand zou trachten hem te doen denken dat hij zou genezen: „Ik heb de leeftijd”, zei hij eenvoudig.

Met moeder was hij dankbaar dat zij hun vijfenvijftig-jarig huwelijksfeest hadden mogen vieren. Hij wist dat zijn ziekte een intense verpleging nodig maakte en hij was dankbaar dat hij die mocht ontvangen in het bijzonder van zijn schoondochters.

Met de psalmist heeft hij gebeden: „O Heer, geef ons dan Uw heil, o Heer, geef dat wij het behalen”. (Ps. 118,25).

Moge de Heer hem opnemen in de plaats van verkwikking, licht en vrede. Amen.