

In dankbare herinnering aan

Antonius Maria Mulder

weduwnaar van

Annie Mulder - Grondman

Hij is geboren op 13 augustus 1930 te Deurningen en gestorven op 6 januari 2004 te Hengelo. Na een gezongen uitvaartviering hebben we hem ter crematie begeleid op 9 januari 2004 naar Usselo.

Antoon groeide op in een eenvoudig boerengezin met zijn broers en zussen. Hij had interesse in het boerenwerk en de natuur. Toch kwam hij in de fabriek te werken. Na enkele jaren verkerend met Annie Grondman trouwde hij met haar in 1964. Ze gingen wonen in de mede door de familie geheel opgeknapte boerderij aan de Topweg. Daar hadden ze het met elkaar erg naar de zin. Antoon verzorgde zijn kleine veestapel en ging daarbij naar Signaal. 40 Jaar heeft hij er gewerkt. Zijn voorliefde ging uit naar paarden. Vaak gingen ze naar concoursen en hij handelde er ook in. In de groententuin wist hij met Annie veel te verbouwen en de opbrengst lieten ze zich lekker smaken. Verder leefde hij eenvoudig en hield niet van luxe. Antoon was gezien in de 'noaberschap'. Vaak verleende hij hand en spandiensten en een gezellig praatje met de nodige humor hoorde daarbij. Hij was een sociale man en hij heeft ook in verschillende situaties veel voor familieleden betekend.

Hoewel hij geen kinderen had, was hij erg gesteld op zijn petekinderen.

Antoon wilde ook met en voor zijn geloof leven, al begreep hij niet zo goed de tegenslagen, die er toch zeker op zijn weg kwamen.

Het viel hem moeilijk toen hij ziek werd om langzamerhand zijn vertrouwde boerderijtje los te laten. Nog een tijdje heeft Annie voor hem kunnen zorgen.

Toen zij vrij plotseling stierf had Antoon intens verdriet. Hij miste zijn vrouw en zijn lichaam liet het steeds meer afweten.

Uiteindelijk kwam hij op Trivium, Herinckhave te wonen, waar hij heel goed verzorgd werd. Heel wat mensen, waaronder zijn naaste familie en de vroegere burens hebben hem dikwijls bezocht en dan met een dikke sigaar kon hij soms nog weer even over de vroegere tijd praten.

Maar hij bleef Annie, zijn vrouw en de boerderij missen. (Intussen was de stad steeds dichterbij gekomen en uiteindelijk de boerderij al verdwenen.....).

Zijn krachten namen sterk af en op de dag van Driekoningen is Antoon rustig in het middaguur gestorven.

" Mog Antoon nu met de Koningen het Christuskind aanbidden en het eeuwige geluk delen met zijn dierbaren!! "

Iedereen, die op welke wijze ook Antoon tijdens zijn ziekte heeft verzorgd of bezocht en ieder, die met ons heeft meegeleefd in de dagen rond zijn overlijden willen we oprecht hartelijk bedanken.

Familie Mulder