

Wij bidden U, God, dat Gij de plaats van vrede,
licht en verkwikking wilt geven aan

ANTOON HERMAN MULDER

echtgenoot van Geziena Geertruida Maria Bos

Geboren te Borne op 16 september 1922, is hij, na 't ontvangen van de Zalving der zieken, onverwacht overleden op 18 juli 1972. Zijn lichaam hebben we op 21 juli te rusten gelegd op 't r. k. kerkhof, waar het afwacht de Dag der Opstanding in heerlijkheid.

Wij kunnen niet verhinderen dat ons hart het verlies zwaar voelt van hem, die hier op aarde zo innig met ons verbonden was, maar we moeten toch ook proberen om onze wil te verenigen met de wil van God om vol geloof te kunnen zeggen: „Wat Gij doet, God, aanvaardten wij”.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook gestorven. Hij was een rechtvaardig man die leefde uit zijn geloof, dat voor hem de kracht was waarmee hij de zorgen en de moeilijkheden van het leven wist te overwinnen. Zijn vertrouwen op God en zijn liefde voor God en zijn medemens maakten hem bemind bij God en de mensen.

Hij was de grote steun voor zijn vrouw en in hun liefde voor elkaar vonden zij samen de kracht om de offers, die het leven van hen vroeg te kunnen aanvaarden, en hebben zij samen de taak volbracht om voor elkaar het leven tot iets moois en onvergetelijks te maken.

Dierbare echtgenote, God heeft mij geroepen naar de eeuwige Rust, waar ik troost en kracht zal vragen voor je, want alleen bij God zullen we onze kracht moeten vinden. Maar de banden der liefde waarmee we samen op aarde verbonden waren zullen niet verbroken worden. Eens zullen wij elkaar weerzien.

Dierbare familie en vrienden, wat ik jullie vragen mag: weest een steun voor haar die mijn grootste liefde op aarde was en helpt haar om dit offer, dat van haar gevraagd is, te kunnen dragen.

Voor Uw blijken van deelneming betoond na het overlijden van mijn lieve man, zeg ik U mijn oprechte dank.

G. G. M. Mulder-Bos

Hengelo (O), juli 1972
Wilbertstraat 54