

In dankbare herinnering aan

BERNARDINA MULDER

echtgenote van

ARIJ KWIST

Zij werd geboren op 3 april 1913 te Voerendaal. Na gesterkt te zijn door het Sacrament van de Zieken, overleed zij op 3 december 1979 in het ziekenhuis "De Stadsmaten" te Enschede.

We hebben in een Eucharistieviering in de St. Michaëlkerk aldaar van haar afscheid genomen op 6 december d.a.v., waarna de crematie plaatsvond te Usselo.

Een eenvoudige, maar hartelijke en zorgzame vrouw en moeder is van ons heengegaan. Ook al hebben we ons samen met haar kunnen voorbereiden op het naderende einde, toch is het nog snel gegaan. In de tijd van een paar weken nam een ernstige ziekte al haar levenskrachten weg. Maar ze heeft haar

kruis, dat zwaar en moeilijk was, gedragen en aanvaard met een bewonderenswaardige moed. Ongetwijfeld heeft ze dit kunnen doen, doordat ze zich gesterkt wist door een liefdevolle zorgzaamheid van haar man en kinderen, maar ook door een diep geloof en vertrouwen in God.

Ondanks dat de dood pijn en verdriet voor ons betekent, mogen we toch dankbaar zijn, dat ze niet onnodig veel heeft moeten lijden. We zullen haar missen, maar we mogen aan haar terugdenken in dankbaarheid om alles wat zij voor ons heeft betekend.

Zoals zij zichzelf in geloof heeft vastgehouden en daardoor rustig en vredig van ons heen is gegaan, zo mogen en durven we haar ook in geloof toevertrouwen aan Gods barmhartigheid.

En wij bidden:

Haer, beloon haar liefde en trouw.

Neem haar op in Uw eeuwige Vrede.

En mogen wij eens met haar verenigd worden in Uw Vaderhuis.