



Bid voor de Ziel van Zaliger
Bernardus Mulder,
echtgenoot van

Johanna Schoppink,

geboren te Oldenzaal 25 Januari 1874,
na voorzien te zijn van de laatste H.H.
Sacramenten der stervenden overleden
te Rossum (O) 12 Dec. 1941 en begraven
16 December d.a.v. op het R. K. Kerk-
hof aldaar.

Ik ben ziek geworden en er was
niemand, die mij helpen kon. O Heer,
doe met mij volgens Uwen wil en be-
veel dat mijne ziel bij U in vrede ont-
vangen worde.

Houdt uwe Moeder in eere al de
dagen haars levens. Uw Vader verlaat
U. Hij verlaat deze wereld, waar hij
veel heeft geleden. Vergeet hem niet
in uwe gebeden. Blijft vereenigd onder
elkander, dient God getrouw, en leeft
zoo, dat gij den dood nooit behoeft te
vreezen. Vaartwel mijne dierbaren,
wij zullen elkander spoedig wederzien.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

Onze Vader — Wees gegroet.