

Gedenken wij

Betsie Mulder

echtgenote van Jaap Zeelenberg

Arnhem, 25-05-1916

Losser, 08-12-1999

Lieve mama en oma,

Bedankt!

Samen met papa heb je ons de waarden en normen van het leven meegegeven.

De laatste 11 jaren deed je dat in je eentje.

Daar begon voor jou een moeilijke tijd.

Wat verlangde je naar papa, en wat moest je lang wachten.

Vlak voor je opname hebben we samen nog een wandeling door 't Boerrigter gemaakt.

Bij thuiskomst zei je tegen de steen, waar papa jaren zo hard aan had gewerkt: "Papa ik kom gauw bij je".

Toen had je nog 6 weken te gaan.

6 Weken op 83 jaar is niet lang.

11 Jaar op 83 jaar is niet lang.

Maar als je moet wachten, is iedere minuut te lang, en jouw voorraad geduld raakte op.

Bedankt voor je levenslessen aan ons.

Je hebt ons willen meegeven respect te hebben voor de ander, wie dan ook.

Je hebt ons geleerd dat je de warmte, die je aan anderen geeft, terug krijgt. En dat klopt.

Bedankt voor je vertrouwen in ons.

Geen Kerst en Nieuwjaar meer op deze aarde, maar nu samen met papa en alle andere dierbaren, die met papa op jou hebben gewacht.

Rust maar in vrede: dat heb je verdiend!

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en medeleven.

Kinderen en kleinkinderen

Losser, 11 december 1999