

*Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen.
Gij zult mij met vreugde vervullen
door uw aanschijn.*

Hand. 2:28

Dankbaar herinneren we ons



Zuster Johanna

Cecilia Martha Mulder

Religieuze van de Congregatie
van Sint Jozef te Amersfoort

Zij werd geboren op 20 december 1902 te Midlum bij Harlingen. Ze deed haar intrede 3 februari 1927 en legde haar professie af 4 augustus 1928.

Na meermalen gesterkt te zijn door het Sacrament van de Zieken is zij 23 maart 1984 overleden in het Verzorgingstehuis Sint Jozef te Delden.

In de Eucharistieviering van dinsdag 27 maart hebben we haar de Heer aanbevolen, waarna wij haar stoffelijk overschot te ruste hebben gelegd op de R.K. Begraafplaats te Delden.

*Voor uw medeleven bij dit afscheid danken
wij u hartelijk.*

Zusters van St. Jozef

Niet zij die roepen „Heer, Heer“, maar die de wil doen van Mijn Vader, zijn volgens Jezus zijn leerlingen. Zuster Johanna voelde zich meer thuis bij deze laatsten. Herhaaldelijk kreeg zij vanuit het bestuur van de Congregatie het bericht: ga naar een ander klooster, waar een taak is opengevallen. Dat heeft zij dan ook, wel vaak met pijn in het hart, gedaan. Haar voorbeeld was hierin Sint Jozef, die ook zijn opdracht volbracht, zoals er geschreven staat: „Jozef deed zoals de engel van de Heer hem bevolen had“ en verder „Hij stond op en ging“. Zo is zij ook in Delden gekomen, terwijl zij liever naar haar geliefde Friesland was gegaan. Gelukkig had zij de gave van muzikaliteit van God gekregen. Reeds als jong meisje speelde zij met graagte piano. En toen haar overheid haar de kans gaf om orgel te leren spelen, heeft zij daar dankbaar gebruik van gemaakt en heeft ze ook altijd in de kloosters de festiviteiten opgeluisterd. Orgel spelen was haar lust en haar leven. Daar kon zij haar vreugde en blijdschap, maar ook haar verdriet in kwijt. Moge zij nu ook „spelend en dankend“ vóór hem verschijnen om Hem eeuwigdurende lof te brengen!

We denken met respect en liefde aan haar terug.

Medezusters te Delden
Familie Mulder