



In vrede

Cornelia Maria Mulder

weduwe van

Lodewicus Bernardus Kellerhuis

eerder weduwe van

Bernardus Christianus Theodorus Heerink

Zij werd geboren te Avereest 12 maart 1881.
Na voorzien te zijn van het hl. sacrament der
zieken overleed zij te Losser op 24 juni 1973.

De 27e juni werd zij begraven op het
R.K. kerkhof aldaar.

Deze dierbare overledene had veel weg van die huismoeder uit het boek der wijsheid, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het zorgen en beredderen was. Zij was doortrokken van een degelijke ouderwetse vroomheid. Dat bleek vooral toen haar dierbare echtgenoten en schoonzoon overleden. Zij aanvaardde dit verlies met grote overgave aan Gods wil. „Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede“. Deze woorden sprak zij ook toen zij voor een paar maanden geleden naar het ziekenhuis moest en de pijn, die zij moest doorstaan in alle stilte verdroeg.

Enkele dagen voor haar dood kwam zij weer thuis, blij en gelukkig, omdat zij nu weer kon gaan zorgen voor haar dochter. God beschikte echter anders. Haar thuis werd weer het ziekenhuis, waar God haar tot zich nam in het eeuwig thuis, waar geen zorg, pijn en verdriet is. Zij is daar met haar dierbaren een goede voorspreekster vooral voor haar dochters.

Voor uw blijken van deelneming na het overlijden van onze lieve moeder, en de laatste eer aan haar bewezen, betuigen wij onze hartelijke dank.

H. E. Koch-Heerink
J. H. Nijkamp-Heerink
F. H. Nijkamp