



Wil in dankbaarheid gedenken

**CORNELIS HERMAN  
GERHARDUS MULDER**

Geboren te Meppel op 17 april 1905.  
Sinds 14 oktober 1986 weduwnaar van

**HERMINA CATHARINA MARIA  
GRIJPMA**

Meerdere malen gesterkt door het  
H.Sacrament der zieken, in de vrede  
van Christus overleden te Enschede,  
op 27 januari 1990.

Met een plechtige Eucharistieviering  
in de kapel van het Dr.Ariënsthuis  
namen wij op 31 januari  
afscheid van hem.

Onze goede vader en opa kon terug  
zien op 'n welbested leven, in dienst  
van zijn gezin, in dienst van de Kerk  
en van zijn medemensen.

Samen met zijn zwager bouwde hij  
een zaak op, waarvoor hij zich met  
hart en ziel heeft ingezet.

Hij was een vakbekwaam kleermaker  
die altijd klaar stond voor mensen.

Ook het geestelijk welzijn van men-  
sen ging hem ter harte. Jarenlang was  
hij actief in het Marialegioen en in de

werkgroep Via Pacis. Ontelbaar vele  
huisbezoeken heeft hij afgelegd en  
tot op hoge leeftijd gaf hij in  
stilte daar waar nood was.

Het kruis is hem niet bespaard ge-  
bleven doordat zijn vrouw, met wie hij  
zo gelukkig was, vele jaren in het  
verpleegtehuis moest verblijven en  
ook hijzelf verschillende kwalen kreeg  
waardoor hij steeds meer aan huis  
gebonden was.

Dankbaar voor de steun van het  
gezin van zijn zoon, van familie en  
trouwe vrienden aanvaardde hij het  
leven zoals God dat voor hem be-  
schikte, zonder zijn innerlijke gevoe-  
lens te uiten en zonder ooit  
te klagen.

Een man die onopvallend leefde van  
uit aen sterke verbondenheid met  
God en daardoor tevreden kon zijn  
met alles, óók met zijn kruis.

„God, wij danken U voor onze goede  
vader en fijne opa. Laat hem nu,  
verenigd met onze moeder en oma,  
voor altijd gelukkig zijn in Uw Rijk  
van vreugde.

---

Voor Uw medeleven, belangstelling  
en troost danken wij U hartelijk.

De kinderen en kleinkinderen.