

In Uwe gebeden en H. Missen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger onze Zuster

Everdiena Grada Antonia Mulder

geboren te Winterswijk op 25 April 1903, overleed
zij te Eindhoven op 12 October 1954, na voorzien
te zijn van de H. Sacramenten. Haar lichaam ver-
wacht de zalige opstanding op het
St. Joriskerkhof aldaar.

Zonder op te vallen is zij door het leven gegaan.

Haar eerlijkheid was zo groot, dat zij altijd voor
de waarheid uitkwam en geen onrechtvaardigheid
kon verdragen. Toch was zij niet hard, omdat zij
opgewekt wilde zijn voor haar huisgenoten, maar
vooral omdat Gods liefde voor haar werkelijkheid
was. Deze leerde haar door 't voorbeeld van de
kleine H. Theresia in het verborgen Hem te dienen,
voor Hem te lijden en te sterven.

Zo kunnen wij Christus voor dit leven en
deze dood nazeggen: „Ik dank U, Vader van hemel
en aarde omdat Gij deze dingen voor wijzen hebt
verborgen en aan kleinen geopenbaard”. Zij begreep
Christus woord: Neemt mijn juk op en gij zult
rust vinden, voor Uw ziel: Heer, geef haar dan de
eeuwige rust!

Zus en broer, vele jaren hebt gij voor mij ge-
zorgd; hebt dank. God zal nu ook voor U zorgen.
Broers en zusters, bidden wij voor elkaar.

Jezus, Maria, Jozef, H. Theresia, bid voor haar.