

Bid voor de ziel van zaliger

GERARD MULDER

echtgenoot van

ALEIDA BERENDINA GROENEVELD.

Hij werd geboren te Oldenzaal 26 juli 1882
Jaren werkte hij in de textiel om zo voor
zichzelf en later ook voor zijn gezin te zor-
gen. Voor zijn vrouw en kinderen zette hij
zich in, wonend te Denekamp, totdat de
laatste jaren zijn krachten afnamen. Met veel
geduld heeft hij zijn lijden gedragen en tijdig
werd hij voorzien van de H.H. Sacr. op het
ziekenhuis te Oldenzaal. Op 17 nov. 1959
stierf hij aldaar en zijn lichaam werd 20 nov.
op het R.K. Kerkhof te Denekamp begraven.
Daar wacht het op de heerlijke verrijzenis.

Hij was een man, die veel zorgen heeft gekend. Te
midden van alle leed zag hij de zon nog schijnen. Zijn
gulle humor getuigde daarvan En in deze humor toon-
de hij zijn grote vertrouwen op God, die alles leidt ten
goede voor hen, die Hem liefhebben.

Dierbare vrouw en kinderen, dank voor uw liefde
voor mij. Gedenk mij, dat ik mag rusten in de vrede
van God. Ik wacht in de Hemel op u allen.

GEBED.

Heer, wij bevelen u de ziel van uw dienaar Gerard
aan, opdat hij mag leven voor u; wil U hem van zijn
zonden reinigen door de vergiffenis van Uw barmhar-
tigste liefde. Door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader. — Wees gegroet.

Dat hij moge rusten in vrede.