

Gedenk in uwe gebeden de Ziel van Zaliger

## **Gesina MULDER,**

gewezen huisvrouw van

**GERRIT JAN KOSTERINK,**

na het ontvangen der H.H. Sacramenten  
der stervende, overleden te Deurningen  
den 21 Mei 1898 in den ouderdom van 49  
jaren en begraven den 24 daaropvolgende  
op het R. K. kerkhof aldaar.

Die eene goede vrouw gevonden heeft,  
heeft geluk gevonden en zal wat aangenaam  
is van den Heer bekomen.

Eene naastige vrouw is de kroon haars  
mans. Zij doet hun goed en nooit kwaad  
al de dagen haars levens.

prov. XVIII: 22; prov. XII: 4; prov. XXXI: 12.

De bevalligheid is bedriegelijk en de  
schoonheid ijdel; maar eene vrouw die  
God vreest moet geprezen worden.

prov. XXXI: 30.

Zij vermaande elk harer kinderen met  
kracht en vol wijsheid en paarde een'  
mannenmoed aan de teederheid der vrouw.

2 Machab XII: 21.

Het was een allerteederste Moeder, en  
de liefde die zij hare kinderen toedroeg,  
sloot de liefde jegens God niet uit.

h. Greg. Naz. Paneg.

Vergeet mijne zuchten niet en denk aan  
hetgeen ik geleden en de zorgen die ik  
voor u gekoesterd heb. Leg u den plicht  
op voor de rust mijner ziel te bidden.

h. Joh. Chresost.

Zalig zij die de gunst van Maria genieten,  
want de Maagd voert hare dienaars ten  
hemel.

h. Bonav.

(Schietsgeb.) Jezus zachtmoedig en ootmoedig  
van Harte, maak mijn hart gelijk  
aan het uwe. (300 dagen afluat.)

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE. AMEN.

---

Wed. G. J. NIJHOF — Deurningen.