

† Wil in dankbaarheid gedenken

Grada Geertruida Mulder

Geboren te Steenwijkerwold op 28 oktober 1907.

Sinds 13 november 1978 weduwe van

Johannes Christiaan Kistemaker

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken in de vrede van Christus overleden te Enschede op 18 februari 1993. Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het Dr. Ariënstehuis hebben we op 23 februari afscheid van haar genomen.

Onze goede moeder en lieve oma kon terug zien op een welbesteed leven.

Toen zij vroegtijdig alleen kwam te staan kwam zij in dienstbetrekking bij de familie Wiggers te Schalkhaar, waar zij sterk betrokken werd bij de opvoeding van de kinderen, met wie ze aldoor een goede band hield.

Eenmaal getrouwd ging al haar aandacht uit naar haar drie eigen kinderen. Zorgzaam van aard heeft ze zich in niets gespaard. Vooral ook hun geestelijk welzijn ging haar ter harte.

Datzelfde betrof ook haar kleinkinderen, met wie ze zo gelukkig was.

Ze trachtte wel begrip op te brengen voor veranderde tijdsomstandigheden, maar tegelijk bleef ze vanuit haar rotsvast geloof heel principiëel.

In haar geloof vond zij de kracht om ook de teleurstellingen te verwerken, die haar niet bespaard zijn gebleven.

Vanuit haar rotsvast geloof bleef zij heel getrouw haar toevlucht zoeken bij Christus in de Eucharistie en bij Maria, die voor haar steeds een stimulerend voorbeeld was.

In haar geloof vond zij de kracht om het lijden in haar laatste levensfase met grote overgave te aanvaarden, dankbaar voor het meeleven van haar kinderen en kleinkinderen en voor de zorg en aandacht die zij in het Dr. Ariënstehuis ontving.

Door haar geloof wist zij zich op-weg naar haar levensvoltooiing in God.

Heer God: wij danken U voor alwat onze goede moeder en oma ons heeft vóórgeliefd.

Moge dé Moeder-bij-uitstek Maria haar nu binnen leiden in Uw eeuwige vreugde.

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter gedachtenis aan haar.

Kinderen, klein-
achterkleinkinderen