

Ter liefdevolle herinnering aan
onzen jongsten lieveling

HEIN MULDER

God gaf het aan ons,
God nam 't weg van ons,
Als een Engeltje rein,
Speelt onze lieve Hein,
Bij zijn broertje in den Hemel,
Daar blijft het ons,
Daar wacht het ons,
Daar zien wij 't eenmaal weder.

Epe, 9 Maart 1946.