

In dankbare herinnering aan mijn lieve
man, onze vader en mijn opa

HEIN MULDER

echtgenoot van Lilli Beutelt.

Pa werd geboren op 13 december 1926
te Denekamp.

Hij overleed plotseling op 5 mei 2002 na
het vrijheidsdefilé te Wageningen.

Na de Eucharistieviering op 11 mei 2002 in
de H. Nicolaaskerk te Denekamp,
hebben we Pa te ruste gelegd
op de R.K. begraafplaats.

Bijna 45 jaar heeft hij lief en leed met zijn
vrouw Lilli gedeeld.

Na de oorlog is Pa opgeroepen voor militai-
re dienst. Hij werd opgeleid als militair in
Assen en van hieruit uitgezonden naar
Nederlands Indië.

Die jaren hebben heel veel indruk bij hem
achtergelaten. Pa sprak daar nooit met ons
over.

Toen Pa terugkwam uit Nederlands Indië
heeft hij eerst in de textiel gewerkt in
Rheine.

Daar heeft hij ons ma leren kennen.
Later werkte Pa bij de gasleidingen.
Daarna heeft Pa bij het WBO te Losser
gewerkt.

Alwaar hij een groot deel tot aan zijn
pensioen met veel opgave onderhoud
verrichte aan de tennisbanen in Denekamp.
Pa was altijd bezorgd om ons. Hij was ook
heel erg in zichzelf gekeerd. Hij had moeite
zijn gevoelens te tonen.

Hij verheugde zich erg op reünies en
andere bijeenkomsten waar hij zijn
kameraden, met wie hij in Nederlands Indië
gediend had, terugzag.

In 1990 werd Pa opa en was erg trots op
zijn kleindochter.

Pa Rust in Vrede.

Wij danken U voor uw belangstelling en
medeleven na het overlijden van mijn man,
onze vader en mijn opa.

Lilli Mulder-Beutelt

Christa en Jackie

Gerdi

Ralf

Mei 2002