



IN UWE GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN  
DE ZIEL VAN ZALIGER

**HENDRIKA CHRISTINA MULDER,**

Echtgenoot van WILHELMUS  
HENDRIKUS CANISIUS DIJKHOF,  
geboren te Avereest 30 September 1880, voor-  
zien van de H.H. Sacramenten der stervenden,  
overleden 24 September 1925 te Losser en  
28 Sept. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar

Zie, Ik wil u de lust uwer oogen ontnemen  
door onverwachten dood en gij zult niet klagen  
noch weenen, geen traan vergieten: zucht  
zwijgend — en des 's nachts stierf mijn vrouw.  
Ecc. XXVI:16.

Kort zijn de dagen des menschen, het getal  
zijner maanden staat bij U. Gij hebt zijn einde  
vastgesteld hetwelk niemand kan overschrijden  
Job XIV:5.

Dierbare echtgenoot, kinderen en verwanten,  
zie ik sterf maar God zal met u zijn; God is  
een vader der weezen. Nu hebt gij wel droef-  
heid doch een weinig tijds en gij zult mij  
wederzien en uwe droefheid wordt in vreugde  
veranderd. Bidt God voor de zaligheid mijner  
ziel.

*Onze Vader — Wees Gegroet.*

Dat zij ruste in vrede.

Mijn Jesus! barmhartigheid.

H. J. Weetink, R. K. Koster — Losser