



In ons hart en onze gedachten leeft voort, al
het goede van onze lieve moeder en oma

Hendrika Mulder

echtgenote van

Henricus Schrijver

Ze werd geboren op 21 april 1916 en op haar
laatste levensavond heeft ze de ziekenzalving
ontvangen in haar nieuwe woning, waar ze
slechts 3 dagen heeft mogen zijn.

Op 14 maart 1994 overleed ze te midden van
allen, die haar zo dierbaar waren en op vrijdag
18 maart hebben we haar na de plechtige ge-
zongen Requiem in de H. Nicolaaskerk te
Schalkhaar nitgeleide gedaan naar het
parochieel kerkhof.

Ze was bij velen zeer bemind om haar goed-
heid en liefde.

Eenvoud en een diep geloof kenmerkten haar
leven.

Haar man, kinderen en kleinkinderen hadden
altijd een grote warme plaats in haar hart,
maar ook aan de winkel en de mensen om
haar heen heeft ze veel van haar liefde ge-

Ze vond het fijner te geven, dan te nemen.
In haar drukke leven vond ze rust in haar
geloof en in het bijzonder in de Mariaverering.

Al biddend, tot de laatste ogenblikken van
haar leven, heeft zij haar geest terug gegeven
aan God.

In haar korte ziekte heeft zij alles gedragen
in volle gelatenheid.

Dikwijls vertrouwde ze ons toe: „Het is goed zo”.
Een mooie gedachte voor ons is dat er op elke
„Goede Vrijdag” ook een blijde paasmorgen
zal volgen.

Wij danken u voor uw belangstelling en nw
medeleven.

H. Schrijver
kinderen
kleinkinderen