

Gedenk in uw gebeden

HENDRIKUS MULDER

echtgenoot van

Berendina Johanna Heerink

Geboren te Oldenzaal 18 december 1902, overleed hij, voorzien van de H. Sacramenten der zieken, te Oldenzaal 3 februari 1966. 8 februari d.a.v. hebben we zijn lichaam ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar, in afwachting der verrijzenis.

„In het zweet van Uw aanschijn zult gij uw brood verdienen”, sprak God tot het eerste mensenpaar.

Hendrik heeft gezwoegd en gesjouwd in zijn leven, zeer velen het zware werk uit handen genomen. Wellicht heeft hij in zijn goedheid teveel gevergd van zijn lichaam, want altijd stond hem het belang van anderen; zijn gezin, zijn medemens voor ogen. Na dagen van zware arbeid wist hij de energie op te brengen uren en avonden te besteden aan de welvaartsverbetering van zijn collega's.

Een maandenlang ziekbed, met zware pijnen, was voor hem weggelegd. De opofferende liefde van een zichzelf vergetende moeder heeft als een milde balsem zijn lijden verzacht. Moeder was mijn steun, kracht en troost! Moeder, kinderen en bekenden, dank voor al uw goedheid en hartelijkheid.

„Wat gij de minsten der Mijnen gedaan hebt, dat hebt gij aan Mij gedaan”, zegt Christus.

Wij geloven en vertrouwen, dat God zijn dienaar Hendrik naar zijn werken zal vergelden.

Hij ruste in vrede.