

WIL IN VROME GEDACHTENIS HOUDEN

HENDRIKUS ALBERTUS MULDER

echtgenoot van Sjoerdije Lodewijk

Hij werd geboren in Losser op 11 dec. 1912. Na een geduldig lijden en gesterkt door de Sacramenten der zieken, stierf hij in Losser op 8 februari 1970. Daar werd ook - na een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk - zijn lichaam ter ruste gelegd op het Katholiek kerkhof op donderdag 12 februari, in gelovig vertrouwen op Jezus' belofte van Verrijzenis.

Ondanks menselijke kanten - U en ik hebben ze ook - heeft onze echtgenoot en vader in ons gezin een band geschapen, die ons allen samenbond. Daarvan werden we ons pas goed bewust tijdens zijn ziekte, toen de familie niet van zijn bed week en een stroom van bekenden de zieke bezocht. De toewijding van die hem omringden was eerlijk en spontaan. Zijn hevige lijden verdroeg hij met grote moed. Al jaren tevoren was besproken, dat zijn heengaan uit deze wereld het sterven van een gelovige zou zijn: zo geschiedde. En dat zijn laatste rustplaats een gewijd graf zou zijn onder het kruisteken van de Heer. Zo geschiedde. De Heer heeft zijn wensen vervuld.

Dierbare familieleden, wilt om mij niet treuren. Dank voor uw vele goede zorgen. In de vreugde van het Vaderhuis wil ik de Heer van het leven vragen, dat Hij eens ons allen verenigt in een onverwoestbaar blijvend geluk. Weest intussen goed voor moeder en elkaar.

Heer Jezus, geef uw dienaar Hendrikus, die op U vertrouwde, de vervulling van zijn gelovige verwachtingen.

*Voor de vele bliken van medeleven,
betoond tijdens de ziekte en bij het
overlijden van mijn lieve man en onze
zorgzame vader, betuigen wij U onze
oprechte dank.*

Familie Mulder

Losser, 12 februari 1970