



In dankbare herinnering gedenken wij in  
ons gebed en in onze heilige missen

**HENDRIKUS HERMANNUS  
MULDER**

weduwnaar van  
**Maria Stroot**

Hij werd geboren te Oldenzaal 30 juli  
1879. Gesterkt door de sacramenten der  
zieken, overleed hij te Oldenzaal op 5 maart  
1962 en 9 maart d.a.v. hebben we zijn li-  
chaam, in afwachting van de verrijzenis, te  
ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar.

---

Hij was een rechtvaardig man: die met  
God leefde. Vooral in de Mariahof was zijn  
dagtaak een voortdurend gebed.

God heeft hem zorgen noch lijden ge-  
spaard, maar hem ook vervuld met Zijn  
zegen, want hij mocht de kinderen van zijn  
kinderen tot in het derde en vierde geslacht  
zien; moge God nu zijn gebed verhoren,  
opdat hij U moge kennen en beminnen, vol-  
maakt gelukkig zonder einde in het Vader-  
huis.

Heer geef hem de eeuwige rust.

Onze Vader — Wees Gegroet