



Bid voor de ziel van zaliger

Hendrikus Johannes Mulder

echtgenoot van Hendrika Johanna Roescher geb. te Vaassen 4 nov. 1889, voorzien van het H. Oliesel, door een noodlottig ongeval overleden te Epe 4 april 1962 en 9 april d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

Hij was een stoere sterke man, die weer en wind trotseerde, ook wanneer zijn vak de zwaarste arbeid van hem vroeg om met verf en kwast de ladder te beklimmen en zijn dagelijks brood te verdienen.

Maar ook de zondag legde beslag op hem als fietsenbewaarder bij de kerk, Vroeg of laat, licht of donker, Hendrik was altijd aanwezig, als er in de Kerk godsdienst oefeningen waren en onder zijn waakzaam oog waren de fietsen veilig. Daarom kende Hendrik iedere parochiaan en de parochianen hem, vertrouwend op zijn eerlijke karakter.

Dierbare vrouw en kinderen, weent niet over mij.

Blijft moeder in haar zorgen bijstaan en dat de goede God haar moege geven, kracht en sterkte om haar zware kruis met liefde en geduld te dragen.



Mijn Jezus Barmhartigheid
Heer, geef hem de eeuwige rust
Onze Vader, Wees Gegroet.