



Dankbaar gedenken wij

Hendrikus Johannes Mulder

echtgenoot van

Maria Elisabeth Linneman

Hij werd geboren te Almelo op 12 juli 1926 en is, gesterkt door de Sakramenten der Zieken, overleden op 10 januari 1986. Biddend hebben we afscheid van hem genomen op 15 januari d.o.v. tijdens een Eucharistieviering in de H. Hartkerk te Hengelo ov en een daarop aansluitende korte liturgische dienst in het crematorium te Usselo.

Henny was een goede, zorgzame man, vader en opa. Werkzaam en zorgend heeft hij zijn dagen doorgebracht, altijd in de weer, in liefdevolle zorg voor zijn vrouw en kinderen. Zelden of nooit was hij ziek. Tot hij, anderhalf jaar geleden, op zijn verjaardag te horen kreeg, dat zijn de laatste tijd wat sukkelende gezondheid het gevolg was van een ziekte waarvan genezing helaas niet mogelijk zou zijn. Dit heeft hem erg aangegrepen. Hij kon dit moeilijk aanvaarden, temeer omdat hij wist dat zijn vrouw zijn steun niet kon missen. Desondanks probeerde hij met een bewonderenswaardige wilskracht en moed van de hem nog resterende levensdagen te maken wat ervan te maken was. Hij mocht dan ziek zijn, maar hij leefde nog.

En we zijn dankbaar dat hij, mede dank zij de niet aflatende zorgen van zijn vrouw en kinderen, tot enkele dagen voor zijn dood thuis is kunnen blijven. Op vrijdagavond 10 januari gaf hij, moegestreden, het leven terug aan zijn Schepper. Zijn taak hier is volbracht. Hij moge rusten in vrede.

Lieve vrouw, beste kinderen en kleinkinderen, weest een steun voor elkaar en moge God jullie de kracht geven om in vertrouwen verder te gaan.

Voor uw blijken van meeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden, zeggen wij u hartelijk dank.

M. E. Mulder-Linneman
kinderen en kleinkinderen

Hengelo ov, januari 1986
Rembrandtstraat 31