

In dankbaarheid gedenken wij

HENNY MULDER

Hij werd geboren te Enschede op
23 juni 1924. - Hij was 22 jaar gelukkig
getrouwd met

MINIE SUETERS,

die hij door een ernstige ziekte moest
verliezen. - Op zijn verdere levensweg
vond hij steun en troost bij

MIEN KNOBBEN,

die had ervaren hoe hard het leven
kan zijn. - De goede relatie met Mien
vond haar bestendiging in een huwe-
lijksluiting.



HENNY was iemand die meer dacht,
dan hij zei. Met overleg ging hij te
werk. Een besluit was doordacht.

Hij bleef gevoelig en hartelijk voor
hen, die hem nabij waren. Zonder een
houding van uiterlijke spontaniteit,
soms kritisch en afwachtend, wist hij
zich bevestigd door hen, die iets voor
hem betekenden.

De jaren in Reutum stonden in het
teken van dankbaarheid. Hij wist zich
in korte tijd opgenomen in de dorps-
gemeenschap. Zonder pretentie en

eigendunk wist hij zich vrienden te
maken. Zijn aanpassingsvermogen
bleek groter dan men vermoedde.

Door een ernstige ziekte getroffen,
bleef hij een man die er naar streefde
zichzelf te blijven. Hij probeerde zijn
ziek-zijn persoonlijk te verwerken.

Hij bleef zelfstandig, elk gevoel van
afhankelijkheid zoveel mogelijk ver-
mijndend. Zijn gevoel van eigenwaarde
heeft hij bewaard. Zonder te klagen
bleef hij de man die aan de ontluis-
tering weerstand bood.

In geloof, zonder overdrevenheid,
ontving hij bewust de sacramenten
van de Kerk.

Het was op 15 augustus 1988 dat
HENNY in vrede van ons heenging.
Op 18 augustus had de Eucharistie-
viering bij zijn afscheid plaats in de
parochiekerk te Reutum, waarna de
crematieplechtigheid te Usselo.
BIDDEN WIJ dat de Heer nu HENNY
moge opnemen in de Stad van het
Eeuwige Licht.

*Uit dankbaarheid voor Uw meeleven
en ter gedachtenis aan hem.*

De Familie.