



Wat is herinnering van licht?
Ik ben tot duisternis bereid.
Onhoorbaar sluit de nacht zich dicht....
Mijn ziel wordt vol van eeuwigheid.

P.N. van Eyck

IN MEMORIAM

Henri Maria Mulder

echtgenoot van Maria Comelia Kuijs

Vader werd op 26 mei 1915 geboren in Enschede. Gesterkt door het Sacrament der Zieken overleed hij op 31 mei 1997 te Losser.

Vader zal verschillend in ieders gedachten blijven hengen. Tijdens zijn laatste levensjaar was hij weliswaar wat nukkig, maar voor

velen is er een andere herinnering: een zorgzame vader, die zich tot doel gesteld had dat zijn kinderen goed terecht zouden komen; die het vooral moeilijk heeft gehad na het overlijden van zijn eerste vrouw Marie. Een gevoelsmens, die zijn eigen problemen verborgen probeerde te houden. Altijd bezig, in de fabriek en in zijn vrije tijd. Iemand met weinig materiële eisen, een gelovig mens tot het eind van zijn leven trouw aan de Kerk.

Ook iemand met een sociale inborst gezien zijn inzet bij de vrijwillige brandweer, bij de reserve-politie, bij de vakbond, in de ondernemersraad en bij het bewonerscomité. Hobby's had hij niet veel: puzzelen was zijn lust en zijn leven. Hij maakte graag uitstapjes. Hij hield van zijn familie om zich heen. Gelukkig heeft hij na een arbeidzaam leven met zijn vrouw Riet nog een groot aantal jaren op een prettige manier kunnen doorbrengen.

Hij ruste in vrede.

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en crematie zijn wij u zeer dankbaar.

Riet, kinderen en kleinkinderen