

Een dankbare herinnering aan

**Herman Mulder**

echtgenoot van  
Miny Kloosterman

Hij werd geboren op 7 oktober 1943 te Broekland en is 15 november 1992 in de Heer overleden.

We hebben zijn lichaam op 19 november begeleid naar de begraafplaats „Pleegste“ te Raalte.

**DANKBETUIGING**

Wij danken allen die in deze moeilijke dagen met ons meeleefden.

Miny  
en de kinderen

Plotseling is deze lieve man en vader uit ons midden weggeroepen. We konden niet meer rustig afscheid van hem nemen. Toch was hij vooral de laatste tijd niet zo sterk van gezondheid. Zijn levensweg kende daardoor wel eens moeilijke momenten, maar hij bleef steeds plezierig en actief bezig.

Voor zijn vrouw en kinderen heeft hij zich van harte ingezet en ook bijzonder voor de firma Schuitema, 25 jaar lang. Dit jubileum heeft hij onlangs nog onder grote belangstelling mogen vieren.

De tuin zag er altijd prima verzorgd uit. Daar was hij trots op. Hij was secuur en een handige knutselaar.

Vaak ging hij kaarten en hij was gek met zijn auto. Ook keek hij graag naar een voetbalwedstrijd. Hij maakte telkens met iedereen een praatje en hield van grapjes. Via de parochiële contactcommissie heeft hij ook een aantal jaren zorg gedragen voor medeparochianen.

De fakkel van sterk geloof heeft hij steeds brandend gehouden. Nu mag hij binnengaan in de volheid van Licht en Leven bij God.

Hij laat bij ons allen een stille, lege plek achter, vooral in zijn gezin. Wij zullen hem heel erg missen.

Ons hart blijft dankbaar voor de fijne jaren met hem.