



Ter herinnering aan

Hermanus Mulder

Hij werd geboren te Enschede op 17 november 1895. en mocht een gelukkig huwelijk beleven met **Engelina Johanna Dille**. Nadat deze hem ontvallen was en hij enige jaren alleen door het leven was gegaan, vond hij opteuw zijn geluk in het huwelijk met **Anna Knol**.

Er is in iedere mens een drang naar meer, naar verder en hoger. Altijd is hij op zoek naar meer geluk en meer liefde, naar meer levensvervulling. Daarom is de mens altijd op weg. vindt hij hier geen definitieve rustplaats.

De overledene heeft in zijn leven veel rondgetrokken; zijn werk bracht dit met zich mee. Hij hield ook zó van zijn werk, dat hij dit er graag voor over had, en tot op hoge leeftijd ging hij er op uit en wilde hij genieten van de lucht en de natuur.

Maar het leven van de mens hier op aarde vindt eens en ergens zijn eind- en rustpunt. Dit kwam voor hem, na slechts enige dagen van ziekte, op 16 oktober 1972, nadat hij gesterkt was door het sacrament der zieken. In het ziekenhuis „de Stads-maten“ te Enschede gaf hij zijn leven terug aan de Schepper, de Heer van leven en dood, in Wie alle leven zijn rust vindt.

Na de uitvaartdienst in de kerk van de H. Bonifatius en Gezellen te Haaksbergen, hebben wij hem begeleid naar het crematorium te Enschede op 19 oktober 1972. Moge hij opgenomen worden in het licht en de heerlijkheid van God, de Heer van alles, wat bestaat.

Voor de bliken van medeleven, die wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve vader en opa, betuigen wij u onze hartelijke dank.

A. Mulder-Knol,
kinderen en kleinkinderen