

Een dankbare en liefdevolle  
herinnering aan

## JAN MULDER

echtgenoot van  
Gerrie Mulder - Beld

Jan werd geboren op 23 augustus 1933  
te Oldenzaal.

Hij is op 13 november 1998 overleden.  
Na de uitvaartmis in de O.L.V. kerk  
vond de crematie plaats te Usselo  
op 18 november 1998.

Pa was een lieve, zorgzame man, gek op  
zijn vrouw en beretrots op Hans en Arjan.  
Zijn gezin, met later Hedwig en Nicole erbij,  
betekende alles voor hem.

Hij hield van de natuur, vooral van vogels.  
Graag keek hij, vanuit zijn lievelingsplekje  
voor het raam, naar de vogels en zijn tuin.

Pa zorgde graag voor alle mensen om hem  
heen. Zo ook voor de mensen van Backen-  
hagen, waar hij met veel plezier gewerkt  
heeft.

Soms sprak hij over vroeger, hoe hij liefde-  
vol door tante Truus en haar gezin met  
6 kinderen werd opgevangen na het overlij-  
den van zijn ouders.

En over de tijd dat hij op weg naar Haze-  
meijer langs het pand fietste waar hij de  
laatste jaren werkte, dat hij daar toen graag  
'kasteelheer' wilde zijn.

Pa's beschermheilige was de Heilige  
Plechelmus. Deze had hij altijd bij zich,  
zelfs zijn allerlaatste dagen.

Gek was hij met buurvrouw Ria en zij met  
hem. Hij was haar dankbaar voor alles wat  
zij, vooral de laatste dagen, voor hem  
deed, samen met alle anderen.

Trots zijn wij op pa, om zijn moed en kracht  
van de laatste weken.

En dankbaar voor alles wat hij ons geleerd  
en gegeven heeft.

We willen graag iedereen hartelijk bedank-  
en die met ons hebben meegeleefd in deze  
dagen van afscheid van mijn lieve man en  
onze pa.

Gerrie  
Hans en Hedwig  
Arjan en Nicole